

Mensenmoordenaar

Gepubliceerd op 6 juli 2025 om 09:13

De mensenmoordenaar, een rekenend gedicht over wie de moordenaar is.

De bijbel vertelt dat Satan de mensenmoordenaar is, maar christenen maken van God een mensenmoordenaar, zelfs een massamoordenaar. Een berekening: 94% van de nu levende mensen gaat zonder einde naar de hel (volgens de christenen). Een terechte vraag: wie is de mensenmoordenaar, de Satan of God? Jezus zegt dat Satan de mensenmoordenaar is; de christenen zeggen: God.

MENSENMOORDENAAR

Volgens de christenen is God een massamoordenaar.
Volgens de bijbel is Satan de mensenmoordenaar.
Hoe zit dit nu? Deze aantijging ter attentie van God?
Een vraag: iemand gelooft niet in Jezus, wat is dan zijn lot?

Christenen vertellen dat je echt in Jezus MOET geloven.
Doe je dat niet, dan ga je naar de hel, zegt Hij daarboven.
Er lopen 12% protestanten op de aarde, zo is mij gemeld.
50% van de 10 maagden mogen mee, ook dit is verteld.

Hmm, 12% protestant, dus 6% wordt echt weggestuurd.
Door niet te geloven wordt 94% naar de hel gestuurd?
Dat is van de huidige wereldbevolking 7,7 miljard mensen.
Het is gewoon berekend. Is God zo keihard? Zijn dat Zijn wensen?

Natuurlijk, geloven door Jezus in nederigheid is een goed idee.
Goede daden doen, dan gaat God werkelijk ook met jou in zee.
Voor gelovigen en ongelovigen is echte nederigheid een pré.
2 kuddes maken aan het einde van dit tijdperk in de hemel hun entree.

God kan en weet alles; Hij anticipeert en weet alles van tevoren.
God wil dat iedereen tot berouw komt, zo heeft Hij het laten horen.
Als God iets wil, dan gebeurt het altijd echt, zo staat er geschreven.
Zijn schriftgeleerden zo hoogmoedig? Hebben ze Zijn wil overschreven?

Op deze wijze wordt Gods liefde door dogma's geleerd.
Ik weet het zeker, deze dogmatische visies zijn verkeerd.
Johannes 8:44 zegt dat de duivel de echte moordenaar is.
De schriftgeleerden zijn duivelskinderen; dit is basiskennis.

Een schriftgeleerde had toentertijd, net als nu, goed gestudeerd.
Ze worden door de mensen en de politiek zeer gewaardeerd.
Ze verdienen door wat ze deden en doen een behoorlijke duit.
Bidden kunnen ze, dat doen ze zeer zichtbaar, luid en voluit.

Bijbels gezien zijn dit geen van allen punten van Gods dienaren.
Lees eens wat er geschreven staat; dat woord moet je bewaren.
Gods dienaren hadden amper geld en werden niet geëerd.
Ze werden niet door mensen onderwezen, maar door God beleerd.

Over dat bidden kunnen we ook het een en ander zeggen.
 Lees Mattheüs 6:1-10, dan hoef ik eigenlijk niets meer uit te leggen.
 Jacobus ondersteunt Mattheüs met de woorden: je bidt verkeerd.
 Het zijn de predikanten die het je zeer verkeerd hebben aangeleerd.

Satan is de mensenmoordenaar, zo zegt Jezus; Zijn woord is waar.
 De berekening toont de visie van de predikant, de ware leugenaar.
 God is dé God van het leven; Hij laat nooit iemand verloren gaan.
 Na eeuwen in der eeuwen is de hel verdwenen; allen zijn dan ingegaan.

Een verdieping over het gedicht mensenmoordenaar.

Een uitspraak van Origenes (185 - 254): <https://lucepedia.nl/dossieritem/origenes/origenes-ca-185-254>

Een citaatje vanuit deze link: De geestelijke, met rede begiftigde wezens zouden echter in het oerbegijn van God zijn afgevallen. God schiep daarop voor hen de materiële wereld met lichamen waaraan de zielen gehecht werden naar gelang van de ernst van hun val.*

Handelingen 1:6-7 (JG): Toen ze bijeen gekomen waren, vroegen ze hem: Heer, herstel je in deze tijd het koninkrijk voor Israël? Hij antwoordde: Het komt jullie niet toe de tijden of tijdperken te kennen die de Vader onder zijn eigen gezag heeft geplaatst.

Het herstel van het Koninkrijk Israël: een spraak en een gedachtemisser. De apostelen bedoelden het natuurlijke land Israël, maar Jezus verwees naar de oorlog in de hemel. Voordat alle gevallen engelen zijn teruggekeerd in de hemel, duurt het lang. De gevallen engelen zijn geïncarneerd in mensen van vlees en bloed. Iedere keer als er een tijdperk wordt afgesloten, dan mogen de gevallen engelen die het leven hebben geleefd zoals Jezus het heeft voorgedaan, naar de hemel gaan.

