

Waarom is lijden volgens de bijbel noodzakelijk?

Waarom moet de mens lijden? Veel mensen stellen deze vraag wanneer zij kijken naar de wereld om hen heen: waarom staat God lijden toe? Oorlog, ziekte, onrecht en verdriet lijken moeilijk te rijmen met het bestaan van een liefdevolle God.

Volgens de Bijbel schiep God de aarde en keek Hij naar Zijn schepping. Hij zei: het is goed, zelfs zeer goed. Toch zien we in de natuur dat dieren elkaar gebruiken als voedsel en soms zelfs als plaats om hun jongen groot te brengen. Ook mensen ervaren pijn, verlies en lijden.

Hoe kan dit goed genoemd worden? Waarom bestaat er lijden in een wereld die door God is gemaakt? Waarom moet de mens lijden?

Deze vragen houden mensen al eeuwen bezig. De Bijbel geeft verschillende aanwijzingen die laten zien dat lijden niet zomaar willekeurig is, maar verbonden is met de geschiedenis van de schepping, de vrije wil van de mens en gebeurtenissen die verder teruggaan dan het leven op aarde.

Waarom lijden uitsluitend is te begrijpen als je het verleden begrijpt

We gaan ver terug in het verleden, veel verder dan welke theologische website of gedachtegang. De aarde bestond nog niet eens, toch is het volledig bijbels onderbouwd. De basis is tweevoudig:

1. God is dé Liefde
2. God is onzichtbaar

Juist bij het onzichtbaar zijn ligt de basis van alle aardse lijden, zowel op het dierlijke vlak als op het menselijke vlak. Waarom moeten mensen lijden – en de dieren ook – is herleidbaar door de geschiedkundige gebeurtenissen, die we natuurlijk op bijbelse grondslag gaan uitdiepen.

Het lijden is terug te voeren tot het lijden van God

Jawel, God heeft geleden en dat doet Hij nu nog. Zolang het lijden van Zijn schepping duurt, zal God ook lijden; dat is ingebakken in Zijn onvoorstelbaar grote liefde. Als je kinderen lijden of zelfs het verkeerde pad opgaan, dan doet dat zeer, dat doet pijn. Zelfs als je dat al van tevoren weet. Het is zelfs zo dat als je het van tevoren weet, het nog pijnlijker is; daar wordt mee geworsteld, mee gestreden. Dat is bij God eender.

Zijn liefde blijkt al uit het feit dat God een vrije wil heeft gegeven. Hij wil niet commanderen, Zijn schepsels zijn geen marionetten. Je mag, niks moet, het moet de liefde zijn die regeert. God wil maar één wet: de wet van de liefde. Juist door de vrije wil was het mogelijk om die ene wet te negeren, en de oorzaak was Gods onzichtbaarheid. Iedereen was zichtbaar behalve ... God.

Gods eerste schepsel, Lucifer, werd hoogmoedig, omdat Hij God nog nooit had gezien. Hij begon dit fenomeen te gebruiken om het leiderschap volledig naar zichzelf toe trekken. Velen volgden satan in zijn gedachtegoed. God heeft getracht om dit weer te herstellen, maar dwang was niet mogelijk, want Hijzelf had een ieder een vrije wil gegeven. We kunnen hier over lezen in Jesaja 43:25-27.

God ging zelfs zover dat Hij van Zichzelf een zichtbaar beeld maakte: Jezus Christus. Dat was best een zware bevalling – Openbaring 12:2.

Waarom lijden? Lijden bevordert ... nederigheid.

Na veel vijven en zessen werd er een noodzakelijke rechtszaak gevoerd. De goden, kinderen van God, werden veroordeeld om te sterven als een mens. Ze werden niet vernietigt, dat vertellen de predikanten wel, maar dat staat nergens.

Geworpen naar binnen de aarde in zeer kleine partikeltjes – atomen. Ze waren niet dood, want een atoom leeft, er zit beweging in. Uit deze materie werd alles weer gevormd: planten, dieren en mensen.

Overall zien we lijden terug, bij plant, dier en mens. Alles opgebouwd uit dezelfde atomen, keer op keer op keer. Dat lijden heeft een doelstelling, minimaal twee:

1. Het bevordert nederigheid
2. Het laat de toekomst zien onder de leiding van Gods tegenstander.

Het lijden wordt niet door God veroorzaakt; het is de vrije wil van de mens die het lijden veroorzaakt.

Het lijden van de mens gaat veel verder; het heeft zelfs een hemelse doelstelling. Het leven op aarde duurt maar eventjes, toch leren we als mens erg veel. Deze wetenschap: het lijden van de mens, veroorzaakt door het volgen van Satan, is een boodschap die eeuwigheidswaarde in zich draagt.

Een flink deel van de hemelbewoners heeft straks een waarschuwend stem. Jij, die nu lijden ondergaat, kan en mag deze kennis meenemen naar de eeuwigheid. Je weet dan uit ervaring hoe erg het kan worden als er niet uit liefde en nederigheid gehandeld en gewandeld zal worden.

Waarom lijden? Het oorzakelijk verband duidelijker uitgelegd

De mens is een gevallen engel. Deze gevallen engelen – een derde deel – zijn veroordeeld omdat ze hun leider, de Satan, bleven volgen. God heeft ze uiteindelijk veroordeeld om te sterven als een mens. God vernietigt niemand.

Even de zachte, fluwelen handschoentjes uittrekken, dat praat makkelijker. Geworpen naar binnen de aarde, opgedeeld in atoomdeeltjes – ja echt, zo verrekte klein. Zulke kleine partikeltjes laten zich makkelijker in allerlei vormen kneden, en ja, dat gebeurde dus ook.

Tallose dierlijke vormen, allen zonder een vrije wil en ook zonder intelligentie. Er werd en er wordt door dieren gehandeld conform instinct. En iedere keer zei God: dat is prima, het is uitstekend. Dieren die elkaar gebruiken als voedingsmiddel, zelfs als babykamer.

En God zei: prima, houden zo.

De gevallen engelen hadden gekozen om de Satan als leider te volgen. Aangezien ervaring de beste leermeester is die men kan bedenken, moeten de gevallen engelen ervaren wat een leven onder Satans gezag inhoudt: een brok ellende.



Deze ervaring maakt de mens nederig. Zodra de nederigheid is ontstaan, pas dan is de gevallen engel weer welkom in het Hemelrijk. Deze ervaring heeft eeuwigheidswaarde. Deze ervaring wordt nooit meer vergeten. Deze ervaring is de ultieme leerschool die de liefde gegarandeerd als hoogste goed altijd als de enige wet zal in de praktijk gebracht zal worden: zonder einde.

Het lijden van nu; is een vreugde voor straks

DE LIEFDE

Liefde, het hoogst dierbare goed,
Liefde, het geeft een enorme moed,
Liefde, het kan veel troost geven,
Liefde, uit het hart wil alles vergeven,
Liefde, dat kan eenieder uitstralen,
Liefde, dat is nooit om van te balen,
Liefde, het is gebouwd op de volle waarheid,
Deze liefde geeft pas 100% klaarheid,
Liefde, dat is een kwestie van vrijwillig geven,
Iemand die de echte liefde geeft, mag eeuwig leven.

Dit gedicht is gebaseerd op 1 Korinthe 13