

Twee tijdlijnen: 1. "Bijbelse" chronologie: pagina 1-2. 2. Teksten: [pagina 3-6](#). 3. De Jubelperioden – [pagina 8](#).

## **Bijbelse Chronologie, 3042 jaar tot de dood van Achab in 853 voor Christus.**

Jaar 0: Eva werd verleid door Gadreël, geïncarneerd in de slang	Genesis 3:6 Boek van Henoch 12:69.6
Jaar 130: geboorte van Seth	Genesis 5:3
Jaar 235: geboorte van Enos	Genesis 5:6
Jaar 325: geboorte van Kenan	Genesis 5:9
Jaar 395: geboorte van Mahalaleël	Genesis 5:12
Jaar 460: geboorte van Jered	Genesis 5:15
Jaar 622: geboorte van Henoeh	Genesis 5:18
Jaar 687: geboorte van Methusalem	Genesis 5:22
Jaar 874: geboorte van Lamech	Genesis 5:25
Jaar 1056: geboorte van Noach	Genesis 5:28
Jaar 1556: geboorte van Sem, Cham en Jafeth	Genesis 5:32 Noach 500 jaar. Een Drieling?
Jaar 1558: geboorte van Sem	Boek der Oprechten 5:18
Jaar 1656: Zondvloed, tijdsduur 1 Jaar	Genesis 7:6 & 8:13 Boek der Oprechten 6:14-40
Jaar 1658: geboorte van Arfachsad	Genesis 11:10 Sem 100, 2 jaar na het begin van de vloed
Jaar 1693: geboorte van Selah	Genesis 11:12
Jaar 1723: geboorte van Heber	Genesis 11:13
Jaar 1757: geboorte van Peleg	Genesis 11:16
Jaar 1787: geboorte van Rehu	Genesis 11:18
Jaar 1819: geboorte van Serug	Genesis 11:21
Jaar 1849: geboorte van Nahor	Genesis 11:22
Jaar 1878: geboorte van Terach	Genesis 11:24
Jaar 1948: geboorte van Abraham	Genesis 11:26 geboorte van een Drieling?
Jaar 1916 geboorte van Haran en Nahor	Boek der Oprechten 7:22
Jaar 1948 geboorte van Abraham, Terach 70 jaar	Boek der Oprechten 7:50
Jaar 2003 Abrahams 1 <sup>e</sup> vertrek naar Kanaän	Boek der Oprechten 13:1-9
Jaar 2006 Noach 950 jaar en sterft op 58-jarige leeftijd van Abraham	Boek der Oprechten 13:9 Genesis 9:28
<b>Jaar 2018 Abraham 70 jaar, Gods belofte, 430 jaar voor de Exodus</b>	Genesis 15:14,16 Bk der Opr. 13:17
Jaar 2018 Abraham 5 jaar te Haran	Boek der Oprechten 13:17-19
Jaar 2023 Abrahams 2 <sup>e</sup> vertrek naar Haran	Genesis 12:4 Bk der Opr. 13:17-19
Jaar 2034 geboorte van Ismaël	Genesis 16:16
Jaar 2048 geboorte van Izaäk	Genesis 21:5
<b>Jaar 2048 begin van de 400 jaar verdrukking</b>	Genesis 15:12-16
Jaar 2085 Izaäk bijna geofferd, de dood van Sara	Boek der Oprechten hoofdstuk 23 en 24
Jaar 2108 geboorte Jacob en Ezau (Izaäk 60 jaar oud)	Genesis 25:26
Jaar 2175 geboorte van Levi	Testament van Levi, paragraaf 11
Jaar 2238 Jacob 130 jaar, begroeting met de Farao	Genesis 47:9
Jaar 2238 Israël naar Egypte, geboorte van Jochebed, Levi 63 jaar	Testament van Levi
Jaar 2364 geboorte van Mirjam	Boek der Oprechten 67:2
Jaar 2365 geboorte van Aäron	Boek der Oprechten 67:4
Jaar 2368 geboorte van Mozes, Jochebed 130 Jaar	Boek der Oprechten 68:21-24
<b>Jaar 2448 Exodus, Mozes 80 Jaar, 210 Jaar in Egypte</b>	Boek der Oprechten Hoofdstuk 81:1-7
Jaar 2450 ongeveer 1½ jaar na de Exodus voor Kanaän.	<b>Het 4<sup>e</sup> geslacht: Jacob, Levi, Jochebed &amp; Mozes.</b>
Jaar 2488 alsnog intocht in Kanaän	

**1 Koningen 6: 1** 477 Jaar na de Exodus was de aanvang van Salomo's regering – 2448 + 477 = jaar 2925

1 Koningen 6:1 Het gebeurde nu in het vierhonderdtachtigste jaar na de uittocht van de Israëlieten uit het land Egypte, in het vierde jaar van het koningschap van Salomo over Israël, in de maand Ziv (dat is de tweede maand), dat hij het huis van de HEERE bouwde. **Note:** in het vierde jaar, dus na drie jaar, daarom + 477.

Jaar 2845 = 1050 BC:	Begin van Koning Saul, heeft 40 jaar geregeerd.	Handelingen 13:21
Jaar 2885 = 1010 BC:	Begin van Koning David, heeft 40 jaar geregeerd.	1 Koningen 2:11
Jaar 2925 = 970 BC:	Begin van Koning Salomo, heeft 40 jaar geregeerd.	1 Koningen 11:42
Jaar 2965 = 930 BC:	Jerobeam regeert over Israël.	1 Koningen 14:21
Jaar 2984 = 911 BC:	Asa werd koning in het 20 <sup>e</sup> jaar Jerobeam, dus na 19 jaar.	1 Koningen 15:2-9
Jaar 3020 = 875 BC:	Begin van Achab in het 37 <sup>e</sup> jaar van Asa, dus na 36 jaar.	1 Koningen 16:29
Jaar 3042 = 853 BC:	Dood Achab na 22 jaar koningschap, slag bij Ramot in Gilead. 2 Kronieken 18:19	

853BC Slag bij Ramot in Gilead (bijbel), onderdeel van de slag bij Qarqar ([Assyrische Eponiemen Kalender](#))

**3042 + 853 = 3895 jaar tot onze jaartelling, de "zondeval" is dus 3895 + 2025 = 5920 jaar geleden.**



**Dit beeld is het bewijs van de slag van Qarqar in 853 voor Chr.**

Het opschrift 'beschrijft de militaire campagnes van zijn (Shalmaneser III's) regering tot 853 v. Chr.' De stèle met Ashurnasirpal II is gemaakt van kalksteen met een ronde bovenkant. Hij is 193 centimeter hoog, 93 centimeter breed en 27 centimeter diep.

In 853 v. Chr. vonden twee belangrijke slagen plaats: de Slag bij Qarqar en de Slag bij Ramot in Gilead. Bij Qarqar vochten de Assyriërs onder leiding van koning Salmanasser III tegen een coalitie van elf koningen, waaronder koning Hadadezer (mogelijk Benhadad II) van Aram-Damascus en koning Achab van Israël. Volgens de Bijbel was er rond die tijd ook een gevecht bij Ramot in Gilead tussen de legers van Achab van Israël en de koning van Syrië, waarbij Achab omkwam.

- Slag bij Qarqar: Een slag tussen het Neo-Assyrische Rijk en een geallieerd leger van elf koningen.
- Slag bij Ramot in Gilead: Een veldslag tussen de Israëlitische koning Achab en de koning van Syrië, die volgens de Bijbel plaatsvond in hetzelfde jaar.

Bron: [Wikipedia](#)

## De teksten uitgeschreven.

### Bijbelse Chronologie aangaande zondeval

Jaar 0: Eva werd verleid door Gadreël, geïncarneerd in de slang. Genesis 3:6, Boek van Henoch 12:69.6

**Genesis 3:6 HSV** En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.

**Boek van Henoch hoofdstuk 12: 69.6** En de naam van de derde is Gadreël, die is degene die alle dodelijke inblazingen deed bij de zonen van de mensen. En hij misleidde Eva. En hij toonde de wapens van de dood aan de kinderen der mensen, de schilden en de borstplaten, en het zwaard voor de moordenaar en al de wapens van de dood aan de zonen der mensen.

**Openbaring 20:10** 'En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.'

**Opmerking:** Het woord duivel wil niet specifiek zeggen dat het de satan is, want er bestaan veel duivelen.

*Openbaring 20:10 NAB: En de uiteenwerper, die hen misleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de leugenprofeet is, en zij zullen gekweld worden dag en nacht tot in de eeuwen der eeuwen. NAB=De Naardense bijbel: De uiteenwerper hoeft dus geen Satan te zijn. In de eeuwen der eeuwen is een zeer lange periode, wellicht honderden miljoenen jaren, misschien wel een paar miljard jaren, maar is beslist niet oneindig.*

### Bijbelse Chronologie over het gedeelte van Sem, Cham en Javeth

Jaar 1556: geboorte van Sem, Cham en Jafeth Genesis 5:32 Noach 500 jaar. Een Drieling, echt waar?

**Genesis 5:32 HSV** Toen Noach vijfhonderd jaar oud was, verwekte Noach: Sem, Cham en Jafeth.

Jaar 1558: geboorte van Sem

Boek der Oprechten 5:18

**Boek der Oprechten 5:18** Noach was 502 jaren oud toen Naäma Sem baarde, en de jongens groeiden op en wandelden in de wegen des Heren, in alles wat Methusalem en hun vader Noach leerden.

Genesis 11:10 [10] Dit zijn de nakomelingen van Sem. Toen Sem honderd jaar oud was, verwekte hij Arpaksad, twee jaar na de vloed.

### Bijbelse Chronologie en de Zondvloed

Jaar 1656: Zondvloed, tijdsduur 1 Jaar

Genesis 7:6 & 8:13

**Boek der Oprechten 6:14.** Alle fonteinen des groten afgronds waren opengebroken, en de sluizen des hemels geopend, en de regen viel op de Aarde, veertig dagen en veertig nachten. 15. Noach met zijn gezin, en alle levende wezens die bij hemwaren, waren in de ark vanwege de wateren des vloods, en de Heer sloot achter hem toe. 37. De Heer luisterde naar Noachs stem, en zei tot hem: Wanneer er een geheel jaar om is dan zult gij uitgaan. 38. Bij de jaarwisseling, toen Noach een geheel jaar in de ark had gewoond, toen waren de wateren opgedroogd van de Aarde, en Noach verwijderde het luik van de ark.

**Genesis 7:6** 'Noach was zeshonderd jaar oud toen de watervloed over de aarde kwam.'

**Genesis 8:13** 'En het was in het zeshonderdeerste jaar, in de eerste maand, op de eerste dag van die maand, dat het water van boven de aarde opgedroogd was. Toen nam Noach het luik van de ark weg en keek naar buiten, en zie, de aardbodem was opgedroogd.'

## De geboorte van de drieling (volgens de bijbel), maar volgens de "Bijbelse" Chronologie

Jaar 1916: geboorte van Haran en Nahor (tweeling)

Boek der Oprechten 7:22

Jaar 1948: geboorte van Abraham, Terach 70 jaar

Boek der Oprechten 7:50

**Boek der Oprechten 7:22.** Zijn broer Peleg verwekte Rehu, en Rehu verwekte Serug, en Serug verwekte Nahor, en Nahor verwekte Terach, en Terach was 38 jaren oud en hij verwekte Haran en Nahor.

**Boek der Oprechten 7:50.** Terach nam een vrouw, en haar naam was Amthello de dochter van Cornebo en de vrouw van Terach werd zwanger en zij baarde hem een zoon in die dagen. Terach was zeventig jaren oud toen hij hem verwekte, en Terach noemde de zoon die hem was geboren Abram, omdat de koning hem had verheven in die dagen, en hem had onderscheiden boven al zijn hoogwaardigheidsbekleders die bij hem waren.

**Boek der Oprechten 24:27.** Nahor de zoon van Terach, broeder van Abraham, stierf in die dagen in het 40<sup>e</sup> levensjaar van Isaäk, en al de dagen van Nahor waren 172 jaren en hij stierf en werd begraven in Haran. Izaäk is geboren in 2048 + 40 = 2088 – 172 = 1916 geboortjaar van Nahor.

**Boek der Oprechten 12:16.** Terach was ten eerste bevreesd in 's konings tegenwoordigheid, en hij zei tot de koning: Het was mijn oudste zoon Haran die mij daartoe raadde; en Haran was in die dagen toen Abram werd geboren 32 jaren oud. Geboortjaar Abraham 1948 – 32 = 1916 is het geboortjaar van Haran.

## De "bijbelse" chronologie vertelt over Abrahams eerste vertrek naar Kanaän.

Jaar 2003: Abrahams 1<sup>e</sup> vertrek naar Kanaän.

Boek der Oprechten 13:1-9

Jaar 2006: Noach 950 jaar en sterft op 58-jarige leeftijd van Abraham. Boek der Oprechten 13:9 Genesis 9:28

**Boek der Oprechten Hoofdstuk 13:1.** Terach nam zijn zoon Abram en zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haran, en zijn schoondochter Sarai, de huisvrouw van zijn zoon Abram, en al de zielen zijner huishouding en ging met hen uit Ur Casdim om te gaan naar het land Kanaän. Toen zij in het land van Haran waren aangekomen, bleven zij daar, want het was uitstekend weideland en groot genoeg voor hen die hem vergezelden. 2. En de mensen van het land van Haran zagen dat Abram goed was en rechtvaardig voor God en de mensen, en dat de Heer zijn God met hem was, en sommigen van de mensen van het land van Haran kwamen zich bij Abram aansluiten, en hij onderrichtte hen in de inzettingen van de Heer en in Zijn wegen; en deze mensen bleven bij Abram in zijn huis en zij bleven hem trouw. 3. Abram bleef drie jaren in het land, e' na verloop van drie jaren verscheen de Heer aan Abram en zei tot hem: Ik ben de Heer die u uit Ur Casdim leidde, en u bevrijdde uit de handen van al uw vijanden. 4. En indien gij thans naar Mijn stem wilt luisteren en aan Mijn geboden zult houden, Mijn inzettingen en Mijn wetten, dan zal Ik uw vijanden voor u doen vallen, en Ik zal uw zaad doen vermenigvuldigen als de sterren des hemels, en Ik zal al de werken uwer handen zegenen, en u zal niets ontbreken. 5. Sta thans op, neem uw huisvrouwen allen die tot u behoren en ga naar het land Kanaän en verblijf daar, en Ik zal u daar tot een God zijn, en Ik zal u zegenen. En Abram stond op en nam zijn huisvrouwen allen die tot hem behoorden en hij ging naar het land Kanaän zoals de Heer hem had gezegd; **en Abram was 55 jaren oud toen hij uit Haran vertrok.** 6. Abram kwam in het land Kanaän en woonde midden in de stad, en hij sloeg daar zijn tenten te midden der kinderen van Kanaän, de inwoners des lands. 7. De Heer verscheen aan Abram toen hij in het land Kanaän aankwam, en zei tot hem: Dit is het land dat Ik u en uw zaad voor eeuwig geef, en Ik zal uw zaad maken als de sterren des hemels, en Ik zal uw nazaten al de landen die gij ziet ten erve geven. 8. Abram bouwde een altaar op de plaats waar God tot hem had gesproken, en Abram riep daar de naam des Heren aan. 9. Toen, nadat Abram drie jaren in het land Kanaän had gewoond, in dat jaar stierf Noach, hetwelk was in het 58<sup>e</sup> levensjaar van Abram; en alle de dagen dat Noach leefde waren 950 jaren en hij stierf.

**Genesis 9:28 – 29** 'En Noach leefde na de vloed driehonderdvijftig jaar. Zo waren al de dagen van Noach negenhonderdvijftig jaar; en hij stierf. '

## "Bijbelse chronologie" in het Boek der Oprechten.

Jaar 2018: Abraham 5 jaar te Haran

Boek der Oprechten 13:17-19

Jaar 2023: Abrahams 2<sup>e</sup> vertrek naar Haran Genesis 12:4

Boek der Oprechten 13:17-19

**Boek der Oprechten hoofdstuk 13: 17-28** Het was in het 15<sup>e</sup> jaar van Abrams verblijf in het land Kanaän, het welk is het 70<sup>e</sup> levensjaar van Abram dat de Heer verscheen aan Abram. Hij zei tot hem: Ik ben de Heer die u uit Ur Casdim leidde om u dit land ten erve te geven. 18. Wandel daarom nu voor Mij en wees volmaakt en houd Mijn geboden, want aan u en aan uw zaad zal Ik dit land ten erve geven, van de rivier Mizraïm af tot aan de grote rivier Eufraat. 19. En u zult tot uw vaderen gaan in vrede en in hoge ouderdom, en het vierde geslacht zal hier in dit land terugkeren en zal dit land voor eeuwig beërven; en Abram bouwde een altaar, en hij riep de naam des Heren aan die hem verscheen, en hij bracht offeranden op het altaar voor de Heer. 20. In die tijd keerde Abram terug naar Haran om zijn vader en moeder te zien en zijn vaders huishouding, en Abram en zijn huisvrouwen allen die bij hem hoorden keerden naar Haran terug. Abram woonde vijf jaren in Haran. 21. Velen van het volk van Haran, ongeveer 72 mannen, volgden Abram die hen onderrichtte in de voorschriften van de Heer. Hij leerde hen de Heer in al Zijn wegen kennen. 22. In die dagen verscheen de Heer aan Abram in Harah, en Hij zei tot hem: Zie, Ik sprak u twintig jaren geleden, zeggende: 23. Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis, naar het land waarvan Ik u toonde dat Ik het zou geven aan u en aan uw kinderen, want daar in dat land zal Ik u zegenen, en u tot een groot volk maken,. Uw naam zal Ik groot maken, en in u zullen alle geslachten der Aarde gezegend worden. 24. Sta daarom op, ga met uw huisvrouw uit deze plaats, u, en allen die bij u horen, ook ieder die in uw huis is geboren en al de zielen die u hebt gemaakt in Haran, en breng hen uit van hier om terug te keren naar het land Kanaän. 25. Abram stond op en nam zijn huisvrouw Sarai en allen die bij hem hoorden, en allen die hem geboren waren in zijn huis en de zielen die zij in Haran hadden gemaakt, en zij gingen uit om naar het land Kanaän te gaan. 26. Abram ging en keerde terug naar het land Kanaän, in overeenstemming met het woord des Heren. En Lot, de zoon van zijn broer Haran, ging met hem mee; **en Abram was 75 jaren oud toen hij uit Haran ging** om naar het land Kanaän terug te keren. 27. Hij kwam in het land Kanaän aan in overeenstemming met het woord van de Heer tot Abram, en hij sloeg zijn tenten op en woonde in de vlakke van Mamre. Bij hem was zijn broeders zoon Lot en allen die bij hem hoorden. 28. Daar verscheen de Heer nogmaals aan Abram en zei: Aan uw zaad wil Ik dit land geven. Abram bouwde daar een altaar voor de Heer, die aan hem verscheen in de vlakke van Mamre.

## De Belofte van God, Abrahams 70<sup>e</sup> verjaardag.

Jaar 2018 Abraham 70 jaar, Gods belofte, 430 jaar voor de Exodus

Genesis 15:14,16 BdO 13:17

**Exodus 12:40, 42 NBG51** De tijd, dat de Israëlieten in Egypte gewoond hadden, was vierhonderd en dertig jaar. Een nacht van waken was dit voor de Here, om hen uit het land Egypte te leiden. Dit is de nacht van waken ter ere van de Here voor alle Israëlieten in hun geslachten.

**Note:** De Exodus was in 2448, exact 400 jaar na de geboorte van Izaäk in 2048. De bijbel is niet altijd even nauwkeurig, want de Israëlieten woonden 210 jaar in Egypte. Het begin van de verdrukkingperiode is begonnen met de verdrukking van Izaäk door Ismaël, Ismaël heeft getracht om Izaäk te vermoorden. God deed de belofte aan Abraham 430 jaar voor de Exodus.

**Boek der Oprechten Hoofdstuk 81:1.** De kinderen Israëls reisden van Raämses naar Sukkoth, omtrent 600.000 man te voet behalve de kinderen en hun vrouwen. 2. Ook veel vermengd volk trok met hen op, en kudden, zelfs veel vee. 3. Het verblijf der kinderen Israëls, die in harde arbeid in het land Egypte woonden, was 210 jaren (hun vreemdelingschap vanaf het verbondsoffer duurde 430 jaren). 4. Aan het eind van 210 jaren voerde de Heer de kinderen Israëls uit Egypte met een sterke hand (400 jaren na de geboorte van Izaäk, Abraham's zaad). 5. De kinderen Israëls reisden uit Egypte en uit Gosen en uit Raämses, en legerden in Sukkoth op de 15<sup>e</sup> dag der eerste maand (de maand van het Paschafeest). 6. De Egyptenaren begroeven al hun eerstgeborenen die de

Heer had geslagen, en al de Egyptenaren begroeven hun geslagenen drie dagen lang. 7. De kinderen Israëls reisden uit Sukkoth en legerden zich in Etham aan het einde der woestijn.

### De belofte van God toen Abraham 70 jaar was, 430 jaar voor de Exodus

Jaar 2018 Abraham 70 jaar, Gods belofte, 430 jaar voor de Exodus    Genesis 15:14,16, BdO 13:17

Jaar 2048: geboorte van Izaäk

Genesis 21:5

**Jaar 2048:** begin van de **400 jaar verdrukking**

Genesis 15:1

Jaar 2175: geboorte van Levi

Testament van Levi, paragraaf 11

**Jaar 2238:** Israël naar Egypte, geboorte van Jochebed, Levi 63 jaar

Testament van Levi

Jaar 2368: geboorte van Mozes, Jochebed 130 Jaar

Boek der Oprechten 67:1-4

**Jaar 2448:** Exodus, Mozes 80 Jaar, **210 Jaar in Egypte.**    **Het vierde geslacht: Jacob, Levi, Jochebed en Mozes**

#### Testament van Levi, paragraaf 11 en 12

**11.** Levi's kinderen Daarom nam ik Melcha als vrouw toen ik achtentwintig jaar oud was. Ze noemde onze eerstgeboren zoon Gerson, omdat we in ons land verbleven. Gerson betekent "verblijf". Maar ik zag dat hij de zegening van de eerstgeborene niet moest erven. Kahath is geboren in mijn vijfendertigste jaar, in het oosten. Later zag ik hem in een visioen hoog boven de hele gemeenschap staan, vandaar dat ik zijn naam Kahath noemde, wat betekent, begin van majesteit en onderricht. Als derde beviel ze van Merari, in het veertigste jaar van mijn leven; en aangezien zijn moeder hem met moeite baarde, noemde ze hem Merari, wat betekent "mijn bitterheid", omdat ook hij sterft. Jochebed werd geboren in mijn vierenzestigste jaar – **dus was Levi 63 jaar** – in Egypte, want ik was toen vermaard te midden van mijn broers.

**12.** Levi's kleinkinderen Gerson nam een vrouw en die beviel van Lomni en Semei. De zonen van Kohath waren Amram, Jizhar, Hebron en Uzziël. De zonen van Merari waren Maheli en Musi. In mijn vierennegentigste jaar nam Amram Jochebed mijn dochter voor hem als vrouw, want ze waren allebei geboren op dezelfde dag. Acht jaar oud was ik toen ik het land van Kanaän inging en achttien jaar toen ik Sichem doodde. Op mijn negentiende jaar werd ik priester en in mijn achtentwintigste jaar nam ik een vrouw. Na veertien jaren ging ik Egypte binnen. Zie, u bent mijn kinderen en kleinkinderen. In mijn honderdenachtste jaar stierf Jozef.

#### De geboorte van Mozes conform de "Bijbelse Chronologie"

Jaar 2364: geboorte van Mirjam

Boek der Oprechten 67:2

Jaar 2365: geboorte van Aäron

Boek der Oprechten 67:4

Jaar 2368: geboorte van Mozes, Jochebed 130 Jaar

Boek der Oprechten 67:1-4

**Boek der Oprechten, Hoofdstuk 67 67:1.** Er was een man in het land Egypte uit het zaad van Levi met de naam Amram, de zoon van Kohath, de zoon van Levi, de zoon van Israël. 2. Deze man ging en nam een vrouw, namelijk Jochebed de dochter van Levi en zijn vader's zuster, en zij was 126 jaren oud, en hij ging tot haar in. 3. De vrouw werd zwanger en baarde een dochter, en zij noemde haar Mirjam omdat in die dagen de Egyptenaren het leven der kinderen Israëls hadden verbitterd. 4. En zij werd opnieuw zwanger en baarde een zoon en zij noemde hem Aäron, want in de dagen van haar ontvangenis begon farao het bloed te vergieten der mannelijke kinderen van Israël.

**Boek der Oprechten, Hoofdstuk 67.11.** In het 130<sup>e</sup> jaar sinds het vertrek van Israël naar Egypte droomde de farao dat hij op zijn koninklijke troon zat, en hij keek op en zag dat een oud man voor hem stond met een weegschaal in de hand zoals die wordt gebruikt door kooplieden. 19. Want er zal Israël een zoon worden geboren die geheel Egypte zal vernietigen en haar inwoners, en (die) de Israëlieten met een machtige hand uit Egypte zal voeren.

**Boek der Oprechten, Hoofdstuk 68:1.** Het was in die tijd dat de Geest Gods was op Mirjam de dochter van Amram de zuster van Aäron, en zij ging uit en profeteerde over het huis (haars vaders), zeggende: Zie, er zal ons deze maal een zoon worden geboren uit mijn vader en moeder en hij zal Israël redden uit de hand van Egypte. 2. Toen Amram de woorden hoorde van zijn dochter, ging hij zijn vrouw naar huis terughalen, nadat hij haar had verdreven, in de tijd toen farao beval om ieder mannelijk kind uit het huis Jakobs in het water te werpen. 3. Aldus nam Amram zijn vrouw Jochebed, drie jaren nadat hij haar had verdreven, en hij kwam tot haar en zij werd zwanger. 4. Ten einde van zeven maanden na haar ontvangenis baarde zij een zoon; en het gehele huis werd vervuld met een groot licht als van het licht van de zon en de maan wanneer zij schijnen. 5. Toen de vrouw zag dat het kind goed was en aangenaam om te zien, verborg zij het drie maanden in een binnenkamer.

**Boek der Oprechten, Hoofdstuk 68:21.** Zijn zuster Mirjam bevond zich toen tussen de Egyptische vrouwen aan de oever der rivier, en zij zag dit en zij zei tot farao's dochter: Zal ik heengaan en een voedster gaan halen uit de Hebreeuwse vrouwen, opdat zij voor u het kind verzorgt? 22. Farao's dochter zei tot haar: Ga. En de jonge vrouw (hooguit vier jaren oud) ging heen en riep de moeder van het kind. 23. Farao's dochter zei tot Jochebed: Neem dit kind mee en zoog het voor mij, en ik zal uw loon betalen, twee stukken zilver per dag. En de vrouw nam het kind en zoogde het. 24. Ten einde van twee jaren, toen het kind opgroeide, bracht zij hem naar de dochter van farao, en hij werd haar aangenomen zoon, en zij noemde hem Mozes, want zij zei: Omdat ik hem uit het water nam.

*Jochebed is geboren in Egypte. Dit is het begin van de 210-jarige Egyptische verdrukking. Jochebed was 126 toen Mirjam werd geboren. Mozes was 80 ten tijde van de Exodus, 210 jaar – 80 = 130. Jochebed was 130 jaar toen Mozes werd geboren. Dus was Mirjam 4 jaar ten tijde van de geboorte van Mozes.*

**Boek der Oprechten, hfdstk 59:9.** De kinderen van Levi waren: Gerson, Kohath en Merari, en hun zuster Jochebed die hen werd geboren toen zij naar Egypte gingen.

**Boek der Oprechten, hfdst 67:2.** Deze man ging en nam een vrouw, namelijk Jochebed de dochter van Levi en zijn vader's zuster, en zij was 126 jaren oud, en hij ging tot haar in.

**Boek der Oprechten, hfdst 81:3.** Het verblijf der kinderen Israëls, die in harde arbeid in het land Egypte woonden, was 210 jaren (hun vreemdelingschap vanaf het verbondsoffer duurde 430 jaren). 4. Aan het eind van 210 jaren voerde de Heer de kinderen Israëls uit Egypte met een sterke hand (400 jaren na de geboorte van Isaäk, Abraham's zaad).

**Exodus 7:6-7** Mozes en Aäron deden zoals de HEERE hen opgedragen had, ja, zo deden zij. Mozes was tachtig jaar en Aäron was drieëntachtig jaar, toen zij tot de farao spraken.

### EEN EXTRA OVERDENKING

Goede Vrijdag is een zeer speciale dag, en niet alleen maar omdat Jezus op deze dag is vermoord.

Abraham is geboren op:	(exact 500 jaar voor de Exodus)	Goede Vrijdag
Izaäk is geboren op:	(exact 400 jaar voor de Exodus)	Goede Vrijdag
De Exodus was op:		Goede Vrijdag
Jezus is vermoord op:		Goede Vrijdag
De zondeval van Adam en Eva was op, werkelijk waar, ook op:		Goede Vrijdag

Misschien vind je het niet leuk, maar de eerste dag van de Eindtijd is ook op: Goede Vrijdag.

Opmerking: in de oude tijden begon de dag met het begin van avond.

### Tijdlijn op Jubelperioden à 49 jaar.

**1986:** logischerwijs zit er een klein verschil, want de zondevaal heeft niet plaatsgevonden op 1 januari 3895 v. Chr. (het jaar 0). Zoals te zien veronderstel ik dat de zondevaal op Goede Vrijdag in het jaar 0 heeft plaatsgevonden. Mijn uitgangspunt is de ongelooflijke nauwkeurigheid van God met als basis de sterfdag van Jezus en het Pesachlam waarmee de Exodus is begonnen. Ook de aanname van de monnik Dionysius Exiguus over de geboortedag van Jezus is foutief.

Als je de jaren uit de onderstaande teksten vervangt voor 'jubelperioden', dan krijg je deze tekening. Deze tekening komt dus volledig overeen met de bovenstaande "bijbelse" chronologie.



**Daniël 9:2** in het eerste jaar van zijn koningschap, werd mij, Daniël, uit de boeken duidelijk, dat het aantal jaren waarop het woord van de HEERE tot de profeet Jeremia betrekking had betreffende het vervullen van de tijd voor de puinhopen van Jeruzalem, zeventig jaar was.

**Jeremia 25:10-14** Israël en haar buurlanden zullen zeventig jaar lang onderworpen zijn aan de koning van Babel (synoniem voor satan). Daarna, wanneer de zeventig jaar van slavernij voorbij zijn, zal Ik de koning van Babel en zijn volk voor hun zonden straffen.

**Genesis 6:3 EBV24** Toen zei de HEERE: "Mijn Geest zal niet eeuwig in de mens blijven, **om zijn dwalingen is hij vlees. Zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn.**"

120 jubelperioden a 49 jaar = 5880 jaar, verlengd met de 40-jarige woestijntocht is het ook 5920 jaar. Er zijn veel predikanten die willen je doen geloven dat een jubelperiode 50 jaar duurt, maar ze zien deze tekst over het hoofd: **Leviticus 25:21-22** dan zal Ik in het zesde jaar mijn zegen over jullie gebieden, opdat het land een opbrengst voor drie jaar zal voortbrengen. In het achtste jaar zullen jullie weer zaaien. Jullie zullen nog tot in het negende jaar van de oude opbrengst eten. Totdat de nieuwe opbrengst ervan binnenkomt, zullen jullie nog van de oude opbrengst eten.