

## Dogma

Gepubliceerd op 7 augustus 2025 om 11:16

### Dogma – waar ligt de waarheid in al die leerstellingen?

Een dogma – het zijn er zoveel en allemaal anders. Hoe kan dat? Iedere stroming vertelt het evangelie op haar eigen manier. Maar als de waarheid één is, waarom spreken mensen elkaar dan tegen? Een dogma bestaat uit vastgestelde stellingen. Het dogma van een katholiek is anders dan het dogma van de protestant, maar het ene dogma van de protestant vertelt iets compleet anders dan het andere protestantse dogma. Durf jij de juiste conclusie te trekken?

### DOGMA

Een dogma, een systeem van onomstootbare vaste stellingen.  
Vraag: komt de waarheid door deze stellingen op de hellingen?  
De stellingen worden bewaakt door een predikant of pastoor.  
De dominee doet ook mee en heeft een uitgebreid gehoor.

Zo worden er al verschillende soorten predikanten genoemd.  
Ze waarden elkaar, maar de waarheid wordt verbloemd.  
Er zijn tegenwoordig zo ongelofelijk veel denominaties.  
De verschillen zijn groot. Zoek jij de waarheid? Ben jij zo kies?

De gebruikelijke kern van een dogma is om van te schrikken.  
Door de smoes 'God is de liefde' moet je er doorheen prikken.  
Jezus is een afgod en God is een echte massamoordenaar.  
Deze opmerking is schrikken; het klinkt raar, maar het is waar.

Predikanten beweren massaal: je MOET in Jezus Christus geloven.  
Als je niet in Jezus gelooft, dan laat je je het eeuwige leven roven.  
Dan ga je naar de hel zonder einde, dus voor eeuwig en altijd.  
Hoeveel procent van de mensen is dan de eeuwigheid kwijt?

Er lopen 12% protestanten op de aarde, zo is mij gemeld.  
50% van de '10 maagden' mogen mee, ook dit is verteld.  
Hmm, 12% protestant, dus 6% wordt echt weggestuurd.  
Door niet te geloven wordt er 94% naar de hel gestuurd?

Van dit gedicht maken we een verhaal en een korte lijst.  
Ik zie bij al de dogma's veel fouten die deze lijst bewijst.  
In de bijbel staat het anders, daarom deze correctie.  
Onderstaand ziet u een correctie door een bijbelse selectie.

- Goede daden doen: kunnen redden door hun nederigheid
- Jezus volgen zoals Hij deed, dan raak je de hoogmoed kwijt.
- Er zijn maar twee wegen: hoogmoed en nederigheid.
- Verlossing in meerdere tijdperken voor de zekerheid.

Bijbel onderzoeken is dus Schrift met Schrift vergelijken.  
Soms moet je ook naar een afgekeurde Schrift kijken.  
Er zijn geschriften die niet als zodanig worden gezien.  
De wereldvertaling en apocriefen mag je niet ontzien.

Het dogmatisch denken gebeurde alreeds in het verleden.  
De valse profeten zijn er niet alleen maar in het heden.  
Desondanks sprak een enkeling de waarheid, ook toen.  
Origenes is vermoord in 254 door zijn spreken en doen.

Origenes, eerst kerkvader, later beschouwd als een ketter.  
Hij onderzocht de geschriften, precies tot op de letter.  
Zijn conclusies zijn opgeschreven en bewaard gebleven.  
Een katholieke website, daar staat het nog opgeschreven.

Dit is terug te vinden bij de katholieke website Lucepedia: <https://lucepedia.nl/dossieritem/origenes/origenes-ca-185-254> Een citaatje vanuit deze link:

De geestelijke, met rede begiftigde wezens zouden echter in het oerbegin van God zijn afgevallen. God schiep daarop voor hen de materiële wereld met lichamen waaraan de zielen gehecht werden naar gelang van de ernst van hun val.

Deze moeilijke tekst moet men nauwkeurig interpreteren.  
Het spreekt over incarnatie en zelfs reïncarnatie om van te leren.  
Bijbels zijn vertaald en op grote schaal gemanipuleerd.  
Bij de volgende bijbeltekst is het de wereldbijbel die acteert.

**Handelingen 1:6-7 (WB):** Toen ze bijeengekomen waren, vroegen ze hem: Heer, herstel je in deze tijd het koninkrijk voor Israël? Hij antwoordde: Het komt jullie niet toe de tijden of tijdperken te kennen die de Vader onder zijn eigen gezag heeft geplaatst.

De discipelen hadden Jezus nog niet volledig verstaan.  
Meerdere tijdperken, waar komen die tijdperken vandaan?  
De Nieuwe Aarde is het volgende tijdperk, zonder verzinsel.  
De hoogmoedigen kunnen dan reïncarneren, een nieuw beginsel.

Drie tijdperken als straf voor de geestelijk gevallen mensen.  
Een straf is in verhouding; de misdaad bepaalt de grenzen.  
Er waren volgers, een kader en er waren er die leiding gaven.  
Na drie tijdperken is het niet meer nodig om te handhaven.

Job spreekt zelfs over drie tijdperken, dus ik citeer.  
Uit het graf komen tot het licht, één, twee tot drie keer.  
De opstanding tot het eeuwige leven gebeurt niet tweemaal.  
Incarnatie c.q. reïncarnatie in een aards mens kan zelfs driemaal.



Origenes (185-254) zei:  
De geestelijke, met rede begiftigde wezens zouden echter in het oerbegin van God zijn afgevallen. God schiep daarop voor hen de materiële wereld met lichamen waaraan de zielen gehecht werden naar gelang van de ernst van hun val.  
Job 33:28-30 — drie keer vanuit het graf tot het licht komen.