

Mattheüs 7:23: “Weg met jullie, wetsverkrachters!”

Mattheüs 7:21-23 uit de Willibrordvertaling (editie 1995): 21 Niet ieder die tegen Mij zegt: “Heer, Heer”, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar alleen hij die de wil doet van mijn Vader in de hemel. 22 Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam duivels uitgedreven, en hebben wij niet in uw naam vele wonderen gedaan?” 23 Dan zal Ik hun ronduit verklaren: “Nooit heb Ik u gekend. Ga weg van Mij, wetsverkrachters!”

In de ogen van de bijbelverklaarders mogen de bijbelteksten niet hard en rigoureuus zijn. Bijbels worden ‘vriendelijker’ gemaakt. Woorden zoals ‘dodenrijk’ en ‘kastijden’ verdwijnen – HSV. Maar wat de mens ook uitspookt met de bijbel, God, de Allerhoogste, trekt zich daar niets van aan. Zo ook met het woord ‘wetsverkrachters’.

Mattheüs 7:21-23 ChatGPT verwoordt de christelijke visie

Gangbare predikantenvisie op Mattheüs 7:21-23

- Niet woorden maar gehoorzaamheid
 - → Alleen “Heer, Heer” zeggen is niet genoeg
- Gods wil doen is doorslaggevend
 - → Leven naar Gods wil bepaalt of iemand binnengaat
- Religieuze daden zijn niet voldoende
 - → Profeteren, wonderen doen ≠ garantie
- Schijn-geloof bestaat
 - → Mensen kunnen denken goed te zitten, maar dat niet zijn
- “Ik heb u nooit gekend” = geen echte relatie
 - → Geen innerlijke verbondenheid met Christus
- “Wetsverkrachters” = leven buiten Gods wil
 - → Ondanks religieuze activiteiten
- Waarschuwingstekst
 - → Gericht op zelfonderzoek, niet vanzelfsprekendheid

Oké, één punt graag verduidelijken. Gods wil doen, wat wordt hiermee bedoeld?

Goede, en belangrijke vraag. Kort en volgens de gangbare predikantenvisie, “Gods wil doen” betekent meestal:

- Geloven in Jezus Christus
 - → vertrouwen op Hem als weg tot God
- Leven naar Gods geboden
 - → o.a. liefde, eerlijkheid, rechtvaardigheid
- Bekering / verandering van leven
 - → oude gedrag loslaten, nieuw leven beginnen
- Gehoorzaamheid aan Gods woord
 - → niet alleen horen, maar doen
- Liefde tot God en de naaste
 - → vaak gezien als samenvatting van Gods wil

Kort samengevat: 📖 Geloven + leven in gehoorzaamheid aan God

Geloven en leven in gehoorzaamheid. Hoe moet men dat vormgeven?

Hoe “geloven en gehoorzaam leven” vorm krijgt:

- Gebed
 - → dagelijks contact met God zoeken
- Bijbellezen
 - → richting en inzicht krijgen
- Kerkbezoek / gemeenschap
 - → samen geloven, onderwijs ontvangen
- Zonde erkennen en laten
 - → verkeerde dingen loslaten
- Naasteliefde tonen
 - → helpen, vergeven, eerlijk zijn
- Leven naar Bijbelse normen
 - → keuzes maken die passen bij het geloof
- Getuigen van het geloof
 - → anderen vertellen / laten zien

Tot slot nog één vraag. Wanneer ben je voor eeuwig en altijd verloren?

Kort en volgens de gangbare predikantenvisie 

! Wanneer ben je “verloren”?

- Als iemand Jezus Christus afwijst
 - → niet gelooft / niet wil geloven
- Als iemand niet leeft naar Gods wil
 - → volhardt in zonde zonder bekering
- Als er geen bekering plaatsvindt
 - → geen verandering van leven
- Bij het oordeel (na dit leven)
 - → definitieve scheiding van God

Kort samengevat

 Zonder geloof en zonder bekering → verloren bij het oordeel

Mattheüs 7:21-23. Wie zijn de wetsverkrachters, hét antwoord staat hier.

Ik heb niet gevraagd of de afgodsaanbidders – wetsverkrachters – ook tot de geredden worden gerekend. Er zijn namelijk maar 30% christenen op de aarde. Een afgodsaanbidder is iemand die beelden gebruikt → katholieken doen niet anders. Natuurlijk, jij hebt de vrijheid om het anders te zien, maar de onderstaande teksten spreken voor zich. Met 18% katholieken vindt er een flinke reductie plaats. Hoe zat het ook alweer met Gods liefde?

1 Korintiërs 6:9-10 (NBV21) “Dwaal niet! Ontuchtigen, **afgodendienaars**, overspeligen, schandknappen, mannen die op mannen vallen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers, ze zullen het koninkrijk van God niet beërven.”

Openbaring 21:8 (NBV21) “Maar voor de lafhartigen, de trouwelozen, de verfoeilijken, de moordenaars, de ontuchtigen, de tovenaars, **de afgodendienaars** en alle leugenaars is de plaats bepaald in de brandende poel van vuur en zwavel, wat de tweede dood is.”

Sefanja 1: 4-6 (NBV21) Ik zal de **Baäls, de afgodendienaars en de priesters vernietigen**. Ik zal wegvagen wie op het dak knielt voor het sterrenleger aan de hemel, wie knielt voor de HEER en trouw aan Hem zweert, maar tegelijk ook aan Milkom. Ik zal vernietigen wie de HEER de rug toekeert, Hem niet zoekt en Hem niet raadpleegt.

Mahatma Gandhi:

“Zelfs als je een minderheid van één bent, de waarheid blijft de waarheid.”

Wetsverkrachters:

de mensen die allemaal verschillende verhalen vertellen → = hoogmoedigheid.

2 Timotheüs 4:3-4 (NBV21). Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hen naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels.

In de kerk – waar God niet woont:

Handelingen 7, Handelingen 17 en Jesaja 66 – zijn drie categorieën mensen te vinden:

1. De wrede wolven → de predikanten: Handelingen 20:28-29
2. Allen die luidkeels evangeliseren → de verschillende verzinsels per denominatie
3. De stille toehoorders → voor hen staat de deur wagenwijd open → Openbaring 3:7-8

De gelijkenis van de 10 maagden is hier de waarheid: de protestanten worden in tweeën gesplitst: de dwaze en de wijze maagden.

De waarheid wordt verteld door de bijbel, maar of je het begrijpen kunt → Mattheüs 13:15 een verwijzing naar Jesaja 6:10.

Een gerechtvaardigde vraag:

wie worden er dan wel gered? Antwoord: alle nederigen (1 Petrus 5:5 & Jacobus 4:6).

Maar God zou geen God van Liefde zijn als Hij geen plan had bedacht waardoor **iedereen** nederig wordt. Juist daarvoor is het Plan van God verdeeld over drie tijdperken.

De verwijzingen staan verder opgetekend in: Jesaja 24:21-22 en in Job 33:28-30.