

Job 33:28-30 – Terughalen uit de groeve

Job 33:28-30 EBV24 God heeft mijn ziel verlost uit het graf, mijn leven kijkt rond in het licht.' Zie, dit alles doet God, twee of drie keer met een man, om zijn ziel te doen terugkeren uit het graf, om hem te verlichten met het licht van het leven.

Wauw, kijk eens goed: een omgekeerde volgorde.

Eerst in het graf en pas daarna ... en dat dan ook nog eens twee tot drie keer. Dus nu ... de verzinsels.

Job 33:28-30. De algemeen christelijke uitleg.

Job 33:28-30, waarin Elihu spreekt over God die een ziel redt van het graf en het leven verlicht, wordt door christenen op verschillende manieren uitgelegd, met een sterke nadruk op Gods genade en verlossing.

De belangrijkste christelijke interpretaties zijn:

Gods nastrevende genade: Deze verzen worden gezien als een herinnering dat God de mens actief opzoekt, zelfs in situaties van diepe ellende, zonde of bijna-dood. Het toont een God die niet wil dat een mens verloren gaat, maar genadig ingrijpt om hem/haar van het verderf te redden.

Bevrijding uit het verderf: De "ziel" die van het graf gered wordt en het "licht" dat men mag zien, worden uitgelegd als Gods reddende hand die voorkomt dat iemand definitief ten onder gaat in lijden of zonde.

Het doel van lijden: Elihu stelt dat lijden (zoals ziekte) door God kan worden gebruikt als een middel om tot de mens te spreken en hem te behoeden voor eigenliefde en hoogmoed, en uiteindelijk voor de dood.

Verwijzing naar Christus (Messiaanse duiding): Hoewel Elihu spreekt, zien sommige christelijke commentaren hierin een voorafschaduw van Jezus Christus als de ultieme Middelaar ('één uit duizend') die de ziel verlost van het verderf en het ware licht der mensen brengt.

Samenvattend: Christenen zien in deze passage een boodschap van hoop, waarin God actief zoekt naar manieren om mensen door moeilijke omstandigheden heen tot Zichzelf te trekken en hen het "licht van het leven" te schenken.

Job 33:28-30 Eerst in het graf, dat meerdere keren. Dus reïncarnatie.

Mag ik zo vrij zijn om jou een vrijblijvend advies te geven? Gewoon een simpele tip? Ga nu eens zelf lezen en logisch denken. Ik doe hier wel een handreiking, maar ook dan heb jij de keus, en ook die is zo eenvoudig: je doet er wat mee of je doet er niets mee. Logisch hè.

Gewoon ff helder en de eenvoudigste weg oppikken. Ik heb het zo makkelijk, ik hoef alleen maar de bijbel na te babbelen. We hobbelen ff naar Psalm 82:7. Daar staat: God veroordeelde de goden om te sterven als een mens, en ff later staat er geschreven in Openbaring 12:9 dat ze allemaal naar binnen de aarde zijn geflikkerd. Ik zat voeger op de school met de bijbel, ja, zo heette die echt, en daar hebben ze me al geleerd dat iets wat van God afkomt, niet dood kan gaan. En wat zien we: verdorie nog aan toe. De hele aarde is opgebouwd uit levende atomen → die dingen gaan nooit dood → dat heb ik op de MAVO geleerd

Dus ik heb geleerd dat alles als basis levende atomen heeft. Toen gingen er een aantal van de goden een poosje knutselen, echt waar, want er staat geschreven in Genesis: ons en wij. Ik heb op school geleerd dat dit meervoud betekent. Het resultaat van dat knutselwerk was een hele massa beesten en ook nog twee mensen. Zie je, zo is alles vlees geworden; dat heet met een mooi woord: het incarnatieproces.



Dit kan ik ook anders vertellen, niet als een verzinsel, maar gewoon: logica. De logica: die foute goden zijn veroordeeld om te sterven als een mens → begraven in de aarde → levend gemaakt in een sterfelijk jasje (het knutselwerk) en zo mochten ze het licht van de zon zien, dus tot het licht van het leven komen.

Het interessante is dat die levende atomen telkens worden hergebruikt. Er wordt een organisme gevormd, dat organisme wordt opgegeten, het slijt of het sterft. Dan worden het weer atomen, die atomen gaan weer een andere constructie aan. Kortgeleden kwam ik het woord "downcycling" tegen; dat omschrijft precies wat er telkens gebeurt.

Uiteindelijk ontstond er door een foutje van Adam en Eva een ontdekkingstocht; ze vonden seks uit. Het resultaat was: kinderen. Als ik de bijbel goed begrijp, dan is de mensheid als ze doodgaan op te delen in maar twee delen: **hoogmoedigen en nederigen**. Dat werd zo opgeschreven door Jacobus en ook door Petrus.

Als iets of iemand sterft, dan wordt de materie gewoon weer materie, maar de ziel: de nederigen gaan omhoog en de hoogmoedigen gaan weer mee met de materie en worden dus opnieuw begraven in de materie.

Zie je, zo heb ik het de eerste keer netjes uitgeschreven. Job 33 is duidelijk zat: Dit spelletje herhaalt zich maximaal drie keer.

Iets extra over het plaatje

- 1 = nederig
- 2 = hoogmoedig
- A = gelovig
- B = ongelovig