

## Oorsprong bijbel

Gepubliceerd op 18 juli 2025 om 10:16

### De oorsprong bijbel bestaat uit geweld, toch is het een waardevol boek

Heb je weleens echt nagedacht over de oorsprong van de bijbel. Oorsprong bijbel in een gedicht. Het gedicht OORSPRONG BIJBEL wordt ondersteund door een gratis te downloaden tijdlijn. Voor iedere gelovige en ongelovige zou het gedicht OORSPRONG BIJBEL een eye-opener kunnen zijn. De bijbel is een interessant puzzelboek, zo ook de oorsprong ervan.

Gratis downloads, want het woord Gods kost niets, daarom wordt er ook niet gebedeld op deze website.

### OORSPRONG BIJBEL

De bijbel is en blijft een waardevol geschrift.  
De verkoop van de bijbelboeken zit nog steeds in de lift.  
Toch is dat raar, want het kopen van dit boek kost geld.  
Het is niet voor niks; er wordt al snel 40 euro voor geteld.

God zegt in OB 22:17: Mijn woord kost helemaal niets.  
Ga eens naar een winkel, je krijgt het niet op de biets.  
Maar over de prijs willen we nog niet eens spreken.  
De oorsprong van de bijbel, heb je die wel eens bekeken?

De predikanten zeggen: Dit is het ENIGE woord van God Almachtig.  
Als dat echt zo is, dan is God helemaal niet zo krachtig.  
Denk je nu echt dat Hij zich laat beperken door dat ene boek?  
Zullen we de waarheid gaan zoeken, want de Almacht is zoek.

Wij – mensen – zijn zeer beperkt in ons vermogen.  
We kunnen amper naar de maan; dat is toch niet gelogen?  
God, de Almachtige, heeft alles op Zijn woord doen ontstaan.  
Beperken door een boek, is er mij iets ontgaan?

God, de Almachtige, ziet miljarden jaren vooruit.  
Hij weet alles, van Oost tot West, van Noord tot Zuid.  
Zijn werken, zou dat alleen maar in dat ene boekje staan.  
Ik zeg het nog maar een keer: is er mij iets ontgaan?

God, de Almachtige, Hij weet alles tot op de seconde precies.  
Weten wij het beter, of is dat beter willen weten een groot verlies?  
Veel predikanten hebben een goed betaalde baan,  
Dat moet betaald worden, of is er me opnieuw iets ontgaan?

Apostelen en profeten hebben veel opgeschreven via brieven.  
Waarschuwingen, herinneringen en uitleg naar hun lieven.  
Jezus noemde het geschriften, Zijn woord heb ik toch goed verstaan?  
Heb ik dat goed gehoord, of is dat niet goed gegaan?

Ik stel niet alleen maar vragen, want onderzoek heeft veel geleerd.  
Het waren katholieken; zij hebben brieven verzameld en beheerd.  
Na het overlijden van de apostelen ontstond er een strijd.  
Door die strijd zijn de waardevolle brieven ontwijdt.

Menselijke breinen hebben de brieven geselecteerd.  
Het ging om macht; ze hebben toen de echte liefde verleerd.  
Er zijn toen veel brieven niet door de selectie heen gekomen.  
Mensen zijn ervoor vermoord, dat de bijbel je mag bekomen.

De zo geselecteerde brieven zijn geworden tot een boek.  
Hiëronymus heeft het vertaald vanuit de katholieke koek.  
De katholieke waarheid staat werkelijk sterk ter discussie.  
De bijbel is dus ontstaan met heel erg veel ruzie.

Ondanks alles is en blijft de bijbel toch een waardevol boek.  
God is liefde; een boek gemaakt door ruzie is geen zuivere koek.  
De originele geschriften, daar kunnen wij – leken – niet meer bij.  
Grieks en Hebreeuws, die talen zijn ook niets voor jou en mij.

Nog iets: oude geschriften noemen de “geleerden” apocrief.  
Ze kunnen er niets aan verdienen; daarom hebben ze deze niet lief.  
Al die apocriefe geschriften zijn zomaar gratis te verkrijgen.  
Over het verdienmodel van hun eigen boeken moeten we zwijgen.

God is waarheid, de liefde en altijd geheel compleet.  
Als de bijbel het enige boek was, dan is er een belangrijke weet.  
Maak een tijdlijn vanaf de zondeval tot bijvoorbeeld heden.  
Op alleen de bijbel lukt dat niet, zelfs niet met gebeden.

Ook dit is dus een bewijs dat de bijbel werkelijk incompleet is.  
Er ontbreekt dus informatie; de complete tijdlijn is dus een gemis.  
De waarheid kun je vinden door te zoeken in apocriefe boeken.  
Alleen door alles te onderzoeken, doet God het voor je uit de doeken.

Even terugkomen op het zoeken van de waarheid via de tijdlijn.  
Onder dit gedicht ziet u twee linken; verschil moet er zijn.  
Nr. 1. Gemaakt door theologen: Een incomplete tijdlijn, satans sluwheid.  
Nr. 2. Dit is de echte tijdlijn via de geschriften; dit is de waarheid.

### **Is de Bijbel het ENIGE woord van God? Laat God Zich beperken door: predikanten en een boek?**

Nummer 1. Gemaakt door theologen, staat dus op Wikipedia.

[https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbelse\\_chronologie](https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbelse_chronologie)

Nummer 2. Een complete tijdlijn, deze getuigt van de waarheid, inclusief gratis download.

<https://www.hetplanvangod.nl/bijbelse-chronologie>

De belangrijkste apocriefe boeken kan je hier gratis downloaden.

<https://www.hetplanvangod.nl/contact/downloads>

### **EEN EXTRA NADENKERTJE.**

Genesis 6:3 EBV24 Toen zei de HEERE: “Mijn Geest zal niet eeuwig in de mens blijven, om zijn dwalingen is hij vlees. Zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn.”

- A. Om zijn dwalingen is hij vlees: dus geïncarneerd vanuit de hemelse situatie.
- B. 120 jubelperioden à 49 jaar = 5880 jaar, verlengd met de 40-jarige woestijntocht = 5920 jaar.



Jaar 1916:	geboorte van Haran en Nahor (tweeling)	Boek der Oprechten 7:22
Jaar 1948:	geboorte van Abraham, Terach 70 jaar	Boek der Oprechten 7:50
Jaar 2003:	Abrahams 1 <sup>e</sup> vertrek naar Kanaän	Boek der Oprechten 13:1-9
Jaar 2006:	Noach 950 jaar sterft: Abraham 58 jaar.	Boek der Oprechten 13:9, Genesis 9:28
<b>Jaar 2018:</b>	Abraham 70 jaar, Gods belofte, <b>430 jaar tot Exodus</b>	Genesis 15:14,16 BdO 13:17
Jaar 2018:	Abrahams 2 <sup>e</sup> vertrek naar Haran	Boek der Oprechten 13:17-19
Jaar 2023:	geboorte van Ismaël	Genesis 12:4, Boek der Oprechten 13:17-19
Jaar 2034:	geboorte van Izaäk	Genesis 16:16
Jaar 2048:	geboorte van Izaäk	Genesis 21:5
<b>Jaar 2048:</b>	<b>begin van de 400 jaar verdrukking</b>	Genesis 15:12-16
Jaar 2085	Izaäk bijna geofferd, de dood van Sara	Boek der Oprechten hoofdstuk 23 en 24
Jaar 2108:	geboorte Jacob en Ezau (Izaäk 60 jaar oud)	Genesis 25:26
Jaar 2175:	geboorte van Levi	Testament van Levi, paragraaf 11
Jaar 2238:	Jacob 130 jaar, begroeting met de Farao	Genesis 47:9
<b>Jaar 2238:</b>	Israël naar Egypte, geboorte Jochebed, Levi 63 jaar	Testament van Levi
Jaar 2364:	geboorte van Mirjam	Boek der Oprechten 67:2
Jaar 2365:	geboorte van Aäron	Boek der Oprechten 67:4
Jaar 2368:	geboorte van Mozes, Jochebed 130 Jaar	Boek der Oprechten 68:21-24
<b>Jaar 2448:</b>	Exodus, Mozes 80 Jaar, <b>210 Jaar in Egypte</b>	Boek der Oprechten Hoofdstuk 81:1-7
Jaar 2450:	± 1½ jaar na de Exodus voor Kanaän. (50 jubelperioden)	<b>Het 4<sup>e</sup> geslacht:</b> Jacob, Levi, Jochebed & Mozes.
Jaar 2488:	alsnog intocht in Kanaän	