

Psalm 71:20: God schenkt nieuw leven weer.

Psalmen 71:20 EBV24. U hebt mij wel veel benauwdheden en kwaad doen zien, toch zult U mij weer levend maken en mij weer optrekken uit de bruisende wateren van de aarde.

Hmm, christelijke visie: nieuw leven, maar er staat: weer levend maken. Da's echt wat anders, lezen kunnen ze ook al niet.

Hoi AI, kan jij Psalm 71:20 ff christelijk uitleggen?

Psalm 71:20 en de daaropvolgende verzen vormen een krachtig getuigenis van herstel en hoop. Vanuit een christelijk perspectief wordt dit vaak uitgelegd als een vooruitblik op de opstanding en de geestelijke vernieuwing door Christus.

De kern van Psalm 71:20-24: In deze verzen verschuift de toon van een smeekbede bij tegenspoed naar een loflied op Gods trouw.

- **Gods soevereiniteit in lijden:** De dichter erkent dat God hem "vele benauwdheden en rampen" heeft laten zien. Dit benadrukt dat zelfs in de diepste dalen God de controle houdt en een plan heeft.
- **Wederopstanding en herstel:** De belofte "U zult mij weer levend maken" wordt christelijk vaak gelinkt aan de wedergeboorte en de uiteindelijke overwinning over de dood door de opstanding van Jezus. De "diepten van de aarde" wijzen symbolisch op het graf of de diepste wanhoop, waaruit God de gelovige omhooghaalt.
- **Toename van grootheid:** Vers 21 spreekt over het vermeerderen van grootheid en troost. Dit wijst op een proces van heiliging en geestelijke groei die vaak volgt op periodes van beproeving.
- **Publieke getuigenis:** De verzen 22-24 beschrijven hoe de psalmist God looft met muziek en woorden. In een christelijke context is dit de roeping om te getuigen van Gods gerechtigheid en verlossende werk.

Christelijke toepassing. Voor christenen biedt dit gedeelte drie belangrijke lessen:

- **Hoop in de ouderdom:** Psalm 71 is de psalm van de "grijze haren". Het leert dat Gods trouw niet ophoudt wanneer de eigen kracht afneemt; Hij draagt je tot het einde.
- **De Geest van Christus:** Veel commentaren zien in deze verzen de "geest van Christus". Net zoals Jezus uit de diepten van de dood werd opgewekt, deelt de gelovige in diezelfde levenskracht.
- **Vertrouwen op Gods karakter:** Het fundament voor deze hoop is Gods gerechtigheid, wat betekent dat Hij Zich houdt aan Zijn beloften van verlossing.

Psalm 71:20 is toch gewoon Nederlands? Zelfs ik begrijp dat.

Voor alle zekerheid, ff Schrift met Schrift vergelijken, ff een ouwetje: Psalm 71:20 **NBG51**: zult mij weder levend maken, mij uit de kolken der aarde weder doen opstijgen. Ik kan het niet helpen, er staat in normaal hedendaags Nederlands: **OPNIEUW LEVEND WORDEN**.

Dus niks niet ff een nummertje maken met als resultaat een kindje. Ook niet een ouwetje die wakker wordt na en dutje. Het is gewoon heldere, duidelijke bijbelse taal: je was veroordeeld als gevallen engel om te sterven als een mens → in de aardse materie gedonderd. Daar in het binnenste van deze aarde ben je gevormd. En toen je pa en ma dat nummertje maakten, ben je **OPNIEUW** levend geworden. Dit is gewoon simpele, heldere, en super eenvoudige Nederlandse taal, ja toch?

Om het ff in deftig Nederlands te zeggen: **dit is incarnatie. Punt uit.**