

Geloven

Gepubliceerd op 28 maart 2026 om 12:42

Dwaalleer – geloven: blinde religieuze navolging is onjuist.

God ziet het hart, niet uw kerklidmaatschap. Gebruik uw vrije wil om de dwaalleer te ontmaskeren en de onzichtbare God te vinden in het zichtbare beeld van Jezus' nederigheid. Het plan van God is groter dan de kerk; het is de weg van de loutering naar de uiteindelijke Liefde die alles in allen zal zijn.

Geloven

De Weg naar de Open Deur

De wachter bij de poort bewaakt de oude wet,
Terwijl de predikant zich op de troon heeft gezet.
Hij claimt nu alles in de tempel van de schijn,
En laat de bron van genade een bittere leugen zijn.

De doeners roepen luid hun "Heere, Heere" uit,
Ze jagen naar het wonder en de geestelijke buit.
Maar Jezus kijkt voorbij hun glans en hun vertoon,
Naar de wetteloosheid op die bezette troon.

Tien maagden wachten, de lampen in de hand,
Terwijl de leugen regeert in het religieuze land.
De helft heeft geen olie, geen eigen vuur van binnen,
Zij dachten met het systeem de hemel te winnen.

Het vierde deel wordt geteld, een kwart van de aard',
Zij die de bron in hun hart hebben bewaard.
In of buiten de kerk, het maakt God niet uit,
Zij sterven als Hem, als de getrouwe bruid.

Zij hoeven niet te vechten voor een plek of voor gelijk,
Want hun koninkrijk is niet van dit religieuze rijk.
In de schaduw van de macht zit de stille kracht,
Die in eigen zwakheid op de Open Deur slechts wacht.

Jezus is geen cadeautje, geen vroom ornament,
Hij is de weg van nederigheid die geen hoogmoed kent.
Hij is het zichtbare beeld van de God die niemand ziet,
En wie Hem werkelijk volgt, vreest de leugen niet.

Dan klinken de bazuinen door het brandende land,
Voor de tweede kudde, die rust in Zijn hand.
Het derde deel gaat nu door de loutering en het vuur,
En roept Zijn Naam aan in dat zware, laatste uur.

De vrije wil van de mens is de laatste grens,
Het is de eigen keuze van iedere zoekende mens.
Want wie nu kiest voor nederigheid, klein en waar,
Is voor de 'vele dagen' in de kuil niet meer daar.

Niemand valt uit Zijn hand, de Liefde houdt stand,
Dwars door de oordelen van het schroeiende land.
Het plan is volbracht als de Zoon Zich weer buigt,
En de hele schepping van de Vader getuigt.

Dan is de loutering klaar en de dwalende zoon weer thuis,
Waar God alles in allen is in het eeuwige tehuis.
De leugenaar is weg, de hoogmoed is verbrand,
En de nederige rust in het Beloofde Land.

De gebuikte teksten zijn:

1. Galaten 1:8-9 – De vloek op het ‘andere evangelie’; de waarschuwing tegen elke theologische vervalsing van de genade.
2. Filippenzen 1:18 – De relativering van de motivatie; zolang Christus maar verkondigd wordt, al is het door de valse profeten en de werkers der ongerechtigheid. **Geloven in nederigheid is waar het omgaat.**
3. Mattheüs 7:21-23 – De “Heere, Heere”-roepers; de religieuze actievelingen die Jezus niet werkelijk kennen, maar wel een foute leer verkondigen.
4. Openbaring 3:7-10 – De gemeente van Philadelphia; de ‘kleine kracht’ die het Woord bewaart bij de Open Deur.
5. 2 Thessalonicenzen 2:3-4 – De ‘mens van de wetteloosheid’; de bezetting van de kansel (de tempel) door de hoogmoed.
6. Numeri 23:10 & Openbaring 6:7-8 – Het vierde deel (**de eerste kudde**); zij die letterlijk sterven ‘zoals Hem’.
7. Mattheüs 25:1-13 – De tien maagden; de scheiding tussen hen met en zonder eigen olie (de innerlijke verbinding).
8. Zacharia 13:8-9 & Openbaring 8 – Het derde deel (**de tweede kudde**). Gedood door de vier bazuinen, daarna de zuivering.
9. Jesaja 24:21-22 & Job 33:28-30 – De ‘vele dagen’ in de kuil en het derde verlossingstijdperk; Gods geduld voor de verloren zoon.
10. 1 Korinthe 3:11-15 & 15:28 – De vuurproef van het bouwwerk en de uiteindelijke onderwerping; God als alles in allen.

Verdere uitwerking is te zien op: <https://www.hetplanvangod.nl/geloven-bijbelstudie>

Nog drie gedichten lezen? Ze zijn gratis, dus doen! [Jezus de Redder?](#) [Verzinsels](#) De andere kudde: [Apocalyps](#)

GELOVEN – Kan binnen en buiten de kerk in nederigheid De verleidelijke Wolf in schaapskleren.



Geloof heeft geen kerk nodig – God ziet hart.

