

## Toekomst

Gepubliceerd op 10 februari 2026 om 19:42

### Toekomst wordt heden – zien wij de eindtijd?

Toekomst wordt heden – wordt toekomst nog heden? Spreken we over de eindtijd, of schrikken we slechts van deze gedachte? De toekomst ligt bij God verborgen, maar de tekenen van de tijd worden steeds duidelijker zichtbaar. Wie ogen heeft om te zien, ziet dat wat komt.

### TOEKOMST WORDT SNEL HEDEN

Velen kunnen van de toekomst dromen,  
Meestal zijn de toekomstdromen bedrog.  
Dan moet je daar nog een poosje van bekomen,  
Vaak is het heden anders dan we droomden, toch?

Zo is het ook met wat de vele predikanten zeggen,  
Deze categorie weet het juiste ei ook niet te leggen.  
Wat in de bijbel staat, wordt door hen verdraaid,  
Wat de één zegt, wordt weer anders gepapegaaid.

Er is er één die de echte waarheid werkelijk weet,  
Hij vertelt het je – werkelijk waar – in een poep en scheet.  
Het probleem is echter: de mensen geloven Hem niet,  
Dat komt omdat Zijn tegenstander het anders ziet.

Hij stuurt toch al Zijn profeten vroeg en laat,  
Want de schriftgeleerden zijn werkelijk niks waard.  
God stuurt niet voor niets telkens weer de profeten,  
Dus Zijn profeten zullen het werkelijk beter weten.

Ook een apostel of een profeet maakt een fout,  
Dan worden ze door de mensen keer op keer afgesnauwd.  
Mattheüs zei foutief: Jezus 72 uur in een wallevis,  
Terwijl de derde dag de echte opstanding is.

Dus als een discipel zegt: toekomst wordt snel heden,  
Ik vraag u: heeft u die Ene Grote al beleden?  
Zo niet, doe dat alstublieft toch heel erg snel,  
Want zeker te weten, dat bekomt u zeer wel.

De toekomst is zeker anders dan verwacht,  
Het aardse velletje vergaat tot stof, dus anders dan gedacht.  
Dik 2 miljard min of meer gelovigen zullen spoedig sterven.  
Zo beslist de Allerhoogste om de eeuwigheid te verwerven.

## Hij stuurt toch al Zijn profeten vroeg en laat — maar wie luistert nog?

Jeremia 25:4

**“De HEERE heeft tot u al Zijn dienaren, de profeten, gezonden, vroeg en laat, maar u hebt niet geluisterd en uw oor niet geneigd om te luisteren.”**



Openbaring 6:7-8 'En toen het Lam HET VIERDE ZEGEL geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, ZIJN NAAM WAS DE DOOD, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het VIERDE DEEL VAN DE AARDE om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. '

**Openbaring 6:7-8 als sprookje voorgesteld.**



**Openbaring 6:7-8 als werkelijkheid**



Openbaring 14:13  
Gelukkig zijn de doden die in onze Heer zullen sterven, van nu af aan.